

NUMMER 12 | DECEMBER 2012

HÉT MAGAZINE VAN UW EIGEN SUPERMARKT

Boodschappen

Kerst
2012



en in het hart

Tsjakka!

Bóóórdevol heerlijke recepten voor de feestdagen!

mijn eigen Kookclub

Eén keer in de zoveel tijd samen koken en eten: leden van een kookclub weten hoe gezellig dat is. Wat er op tafel komt verschilt per kookclub. Van imponerende culinaire hoogstandjes tot een simpele pasta, van een zesgangenmenu tot een snelle studentenhap. Maar wat er ook op het menu staat, samen aan tafel zitten is altijd goed! Zit jij ook bij een kookclub en lijkt het je leuk om hierover in Boodschappen te vertellen? Meld je dan aan via mijneigenkookclub@mcp.nl



Acht mannen in één keuken: Kaokklup Biétgaar

Zoals zoveel goede ideeën ontstond het idee voor 'Kaokklup Biétgaar' in de kroeg. Zes mannen stonden gezellig wat te drinken in een café in Venlo toen één van hen met het plan kwam om eens samen te gaan koken. Die eerste kooksessie was zo succesvol dat er een heuse kookclub werd opgericht. Eén van de leden, Richard Hovens, vertelt: "Wel hebben we er na die eerste avond nog twee mannen bij gevraagd. We maken elke gang met twee personen, dus met zes mannen kun je drie gangen maken. Dat vonden we eigenlijk te weinig, dan is de avond zo snel afgelopen. Nu zijn we met z'n achten en staan er elke kookclubavond vier gangen op het menu."

De leeftijd van de mannen varieert van eind dertig tot eind zestig. Als de 'r' in de maand is, komen ze elke derde maandag bij elkaar. "Beurtelings bepaalt één van ons het menu. Diegene, 'de chef-kok', zorgt ook dat de benodigde boodschappen aanwezig zijn, deelt de koppels in en zet voor iedereen de instructies op papier", vertelt Richard. "Wat er op het menu staat, verschilt heel erg. Soms leeft iemand zich culinair behoorlijk uit, maar we hebben ook wel eens een stampot- of een asperge-avond."



Té gezellig

Het eten moet lekker en goed verzorgd zijn, toch staat de gezelligheid voorop. Het is soms zelfs zó gezellig tijdens het koken dat het eindresultaat er wat onder lijdt. Richard: "Als je tijdens het koken veel aan het ouwehoeren bent, gaat er wel eens wat mis. Dan voegt iemand bijvoorbeeld een liter vocht toe terwijl er in het recept een deciliter staat. Daar kunnen we met z'n allen uiteraard smakelijk om lachen! Het is ook wel eens gebeurd dat de chef-kok de helft van de boodschappen vergeten was. Kwestie van improviseren, dat maakt de avond alleen maar leuker!"

Van de laatste kookclubavond vóór kerst maken de mannen doorgaans iets bijzonders. Richard: "Meestal hebben we dan een speciaal kerstmenu, maar dat is helemaal aan de chef-kok van dienst. Voor de overige leden is het altijd weer een verrassing wat er op tafel komt. Dat maakt het ook zo leuk." En koken de mannen thuis ook zo enthousiast? Richard: "Sommige leden koken thuis elke dag. Maar er zijn er ook een paar die maar één keer per maand in de keuken staan: op de kookclubavond!"

Meedoen?

mijneigenkookclub@mcp.nl